

Nieuwsbrief Pandhof Sinte Marie St. Mary's Cloisters - Mariaplaats Utrecht

Voorjaar 2023



Het Maria Majorplein krijgt veel bezoek!

Hoewel de opening van het Maria Majorplein al weer een jaar geleden is, zijn er af en toe wat kinderziektes op te lossen. Zo moest het waterwerk enkele weken stil gezet worden vanwege een ondergrondse overstroming die overlast gaf bij El Qatarijne. In de kloostergang zijn enkele lampen gerepareerd en het regenwaternvat onderging een aantal aansluitreparaties. Het schoonmaken van de kloostergang en het afval verwijderen gebeurt ons nog niet vaak genoeg.

Het mooie ontwerp voor het Maria Majorplein is een van de uitgekozen projecten voor een architectuur expositie: **Utrecht stad voor iedereen**, waar AORTA de toegankelijkheid verkent van (bouw)projecten die net zijn opgeleverd, nog in aanbouw zijn of binnenkort worden gerealiseerd.

Deze expositie is tussen 31 mei en 22 juni gratis te bezoeken, ma t/m vrij 8.30–17.00 uur en donderdag tot 21.00 uur, in het Stadhuis, Stadhuisbrug 1. Zie ook www.aorta.nu



Avond in de Pandhof - Romantische verlichting vanachter het nieuwe hekwerk



Zwartmoeskervel (*Smyrniolum olusatrum*) is hier een zeldzame plant in het wild maar in tuinen doet hij het goed. Ook in de Pandhof, zodat we hem kunnen aanbieden in onze plantenverkoop.

Een bijzondere plant die rijk bloeit in het vroege voorjaar, maar pas op voor de verspreiding van de zaden. Je hebt het jaar na de bloei anders veel jonge planten, die zich overigens gemakkelijk laten verwijderen. Het is een vergeten groente en werd bovendien medicinaal gebruikt. We hebben hem daarom in vak 1 en vak 3 geplaatst.

Het is een plant uit de schermbloemenfamilie, vanuit de Mediterrane met de Romeinen meegekomen. Hij werd bij de bereiding van soepen, salades en stoofpotten gebruikt, en als kruiden (zaden).

Alle onderdelen smaken naar selderij en de zwarte vruchten geuren naar gomwas. Hij zou helpen tegen koude rillingen en een urine afdrijvende werking hebben.



In het meinumner van **Groei&Bloei** staat in de rubriek Groene Vingers een stukje over de Pandhof. Er kwam meteen een lezer kijken die de Pandhof nog niet kende.

Bordje Annet de Korne

Annet nam in 1987 het initiatief om de Pandhof met vrijwilligers te gaan onderhouden. Afgelopen november heeft Annet's zoon Max de Korne een herinneringsbordje onthuld bij de vijgenboom. Voor het bordje hebben we zonneroosjes (*Cistus*) en citroen verbena (*Verveine*) aangeplant.

In dankbare herinnering Annet De Korne-Vunderink (1930-2020)

Annet nam in 1987 het initiatief om de tuin in de pandhof met vrijwilligers te gaan onderhouden.

Zij noemde de tuin Pandhof Sinte Marie.

Deze dichtregels uit *God's Garden* van Dorothy Gurney bracht haar gevoel voor de tuin onder woorden.

The kiss of the sun for pardon

The song of the birds for mirth

One is nearer Gods heart in a garden

Than anywhere else on earth

Mirte (*Myrtus communis*) - plant van de liefde

In de border, links van de zodenbank staat sinds een paar jaar de Mirte, een groenblijvende kleine struik afkomstig uit het Middellandse zeegebied. In de Griekse en Romeinse mythologie was het een heilige plant, gewijd aan Venus.

De geur is eucalyptusachtig en de bladeren zijn aromatisch. De bes wordt als specerij gebruikt en de bloemen als garnering op salades of verwerkt tot siroop.

